



## Openingsrit 2026

### *Zonder Klinkers en Kasseien kunde nie dur Brabant rije*

Op 19 april werden we om 9 uur verwacht bij restaurant 'Den Overkant' in Riel. Het was een mooie opkomst van deelnemers en erg gezellig om iedereen weer te zien en te spreken.

Jac en Annie ontvingen ons hartelijk en stelden ons voor aan de organisatoren Hans en Henk. Zij hebben hen met hun echtgenotes leren kennen toen ze op een warme dag onderweg met panne stonden. De kennismaking werd voortgezet op het terras. Dit was erg gezellig geworden. Vandaar dat Hans voorgesteld had om een route maken.

Na een lekker kopje koffie met een heerlijke warme knapperige appelflap legde Hans de vragenlijst uit en konden we starten, voorzien van een leuke goodybag met o.a. één ding dat we hopelijk niet nodig zouden hebben volgens Hans. (lifehammer). Onderweg stond Henk, als een professionele hoffotograaf met statief, foto's te maken. Deze zijn dan ook heel mooi geworden!

Het werd een duidelijke bol-pijlroute door het West- en Midden Brabantse landschap. Moeilijker voor de navigatoren was het vinden van een specifieke brievenbus. (Persoonlijk kunnen we geen brievenbus meer zien!!! En tot ons groot verdriet hebben we die ene ook nog gemist!!!).

's Middags kregen we een heerlijke lunchplank in de prachtig verbouwde kerk 'Onze kerk' in Hooge Zwaluwe. Een erg mooie horecalocatie! Het was de hele dag prachtig weer en de eigenaars van de cabrio's hebben extra genoten.

De middagrit voerde ons weer via kleine weggetjes naar het eindpunt restaurant Stad Parijs te Hulthen. Daar zaten we op een zonnig terras bij een uitgebreide hapjesplank gezellig na te praten over de rit.

Winnaars van deze rit waren introducés van Jac en Annie: Dick en Quint. Chapeau!



Quint – Henk – Hans - Dick

De titel “Zonder klinkers en Kasseien kunde nie dur Brabant rije” deed zijn naam eer aan. We wisten niet dat er nog zoveel kasseienweggetjes zijn in Brabant. We zijn veel door elkaar geschud en soms was het gerammel ook te horen aan de auto. Sommige auto’s hadden daar uiteraard minder last van. Een mooie route door de dorpjes en de natuur tussen Tilburg en Breda en rondom Breda van de ene prachtige horecalocatie naar de andere. Het was een dag met een gouden randje.

Hans en Henk, hartelijk dank voor het knap uitzetten van deze mooie openingsrit. Een rit door ons prachtig Brabant, over weggetjes waarvan we velen nog nooit gezien hadden.

We hebben ervan genoten!

Marijke-Christine-Annie

